



Met stil verdriet nemen wij afscheid van

DE HEER

Alberik Vandenberghe

echtgenoot van mevrouw Françoise Paccou

geboren te Kortrijk op 12 februari 1930
en overleden te Oostende op 16 november 2016.

Kapitein-Commandant van de Artillerie op rust

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Sint-Bernarduskerk te
NIEUWPOORT-BAD op woensdag 23 november 2016 om 10u30,
gevolgd door de crematie en bijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats te Nieuwpoort.

Samenkomst en begroeting in de kerk om 10u15.

Er is gelegenheid de overledene te groeten in het funerarium Dezutter, Langestraat 109 te Nieuwpoort,
elke werkdag van 14u tot 18u, zaterdag van 14u tot 16u (gesloten op zondag).

Condoleren: Fam. Vandenberghe, p/a Begr. Dezutter, Langestraat 109, 8620 Nieuwpoort
of via www.dezutter.eu

Zorgzame echtgenoot van

Françoise Paccou

Papa van

Erik en Christine Speeckaert - Vandenberghe
Patrick en Marleen Vandenberghe - Stubbe
Julien en Carine Pauwels - Vandenberghe
Yves en Barbara Vandenberghe - Debucquoy

Lieve opa van

Anthony en Valerie Vinckier - Speeckaert en Aurélie
Laurent en Isabelle Lambert - Speeckaert
Jan en Sanne Vandenberghe - Geldof
Sofie Vandenberghe
Anne Vandenberghe
Eline Pauwels 
Niels Pauwels
Jens Pauwels
Amélie Vandenberghe
Pierre Vandenberghe
Arthur Vandenberghe
Charlotte Vandenberghe

Delen ook in de rouw

Zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
De families Vandenberghe, Paccou, Polfliet en Debooserie

Met dank voor de goede zorgen aan

Zijn huisarts
Dokters en personeel van het AZ Sint-Jan, campus Henri Serruys te Oostende
Personeel van het dagcentrum WZC Ten Anker te Nieuwpoort