

Nadat we afscheid hebben genomen is rustig ingeslapen

DE HEER

Maurits Gydé

weduwnaar van Claudine Callens

*Kolonel MAB o.r.
Commandeur in de Kroonorde
Officier in de Leopoldsorde
Militair Kruis 1ste Klasse*

geboren te Brugge op 31 oktober 1946
en zachtjes van ons heengegaan
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 27 augustus 2024.

De afscheidsplichtigheid rond de urne zal plaatshebben in
aula Eikenveld van Begrafenissen PUES, Eikestraat 2 te Herent
op woensdag 4 september 2024 om 12 uur.

Nadien zal de asverstrooiing plaatsvinden
op de begraafplaats van Kampenhout in intieme kring.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 11.40 uur.

U kan Maurits een laatste groet brengen in het funerarium PUES,
Eikestraat 2 te Herent (Winksele-Delle)
op maandag 2 september 2024 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Isabel Gydé en Sander Blank
Diede, Maren en Fien
Stefaan Gydé
Caroline Gydé en Johan Totté
Flavie en Odette

zijn kinderen en kleinkinderen

Guido (†) en Nancy Gydé - Numapichatkajern
Alex
Maxi
Mieke en Tony Gydé - Sneijers
Michaël
Hendrik

zijn broer, zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families Gydé en Callens delen mee in dit verdriet,
evenals zijn vrienden en oud-collega's.

Met dank aan het volledige team van het Imeldaziekenhuis
voor alle goede en warme zorgen.

Rouwadres: Familie van Maurits Gydé p/a Begrafenissen PUES,
Eikestraat 2, 3020 Herent